



“MÜSLÜMANLAR” dergisinin çocuk ilâvesidir.

Sayı
6
2017

ŞİMDİDEN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN ARKADAŞLAR!

Uzun, keyifli ve neşeli bir Ramazan'dan sonra mutlu bir bayrama hazır mıyız?

Bayramlarda en sevdiğim şeylelerden biri akraba ziyaretleri, güzel sohbetler, sevinçli oyunlar. Ve çok şeker! Çok şeker!

Bu arada, Haziran geldi arkadaşlar. Uzun bir tatil var önümüzde. Kocaman bir yaz. Neler yapmayı düşünüyorsunuz tatilde?

Bu ay konuğumuz var, Serbilent Hoca'nın öğrencilerinden Rıza Kemal. Geçen yıl Temel İslâmî Bilgiler Yarışmasında arkadaşları Edis Süleyman ve Umut Halim ile birincilik ödülüne almışlar. Kendileriyle irtibata geçip dergimiz için mülâkat yaptım. Çok güzel konuşmalar gerçekleştirdik... Edis ve Umut ile yaptığımız sohbetimizi gelecek sayıda yayinallyayacağız.

Arkadaşlar, sizden mektuplar almaya başladım, çok mutlu oluyorum.

Saliha, Muhammed, Meryem, Ayşenur, Musab, Berna... Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Başka mektuplarınızı ve yazılarınızı da bekliyorum, unutmayın.

Bu ay "Nüvvab" İmam Hatip Lisesinden üç mektup geldi. Yazı ve yorumlarınız çok güzel arkadaşlar. Devamı da olacak değil mi? Fakat, Rusçuk ve Mestanlı İmam Hatip Liseleri sanki biraz sessiz, siz de yazın arkadaşlar. Sevdığınız kitapları, paylaşmak istediğiniz konuları yazıp bana gönderebilirsiniz. Heyecanla bekliyorum!

Sevgi ile,
HİLÂL



İYİLİK SADECE BİRİSİ GÖRSÜN DİYE YAPILMAMALI



Merhaba Hilâl,
Benim adım Bernâ.
16 yaşındayım. Dergiyi zevkle okuduğum gibi, bazı Türkçe hikâyeleri de bir o kadar merakla okuyup dinliyorum.

Meselâ, yakınlarda okuduğum bir hikâye beni fazlasıyla etkilemişti. İki kardeş söz konusuydu. Birisi evli ve çok çocuklu, diğeri ise bekârmış. Her günün sonunda çalışıkları çiftlikten çıkardıkları ürünleri ve kârlarını eşitçe bölüşürlermiş.

Fakat bekâr olanı her gece gizlice kendi payından evli olan kardeşine götürüyor ve onun bunlara daha fazla ihtiyacı olacağını düşünüyormuş.

Aynı şekilde evli olan da kardeşi bekâr

olduğu için yaşlandığında ona bakacak çocukları olmayacağı düşüncesiyle her gece kendi payından kardeşinin deposuna gizlice koyuyormuş.

Bir gece ikisi karşılaşınca kadar bu söyle söylemiş. O zamana kadar ikisi de farkına varmamış.

Bu hikâyeyi beğenmemin sebebi, beni yaptığım ve yapacağım iyilikler üzerinde fazlasıyla düşündürmesidir.

İyilik sadece birisi görsün diye yapılmamalı - birisi mutlu olsun diye yapılmalıdır. İllâ ki birisinin görmesini istiyorsanız, yaptığınız iyilikleri her zaman gören ve en çok sevinen Allah olacaktır.

Bernâ STEFANOVA
"Nüvvab" İmam Hatip Lisesi
10. sınıf öğrencisi
Şumnu

SEYÂHATNÂME



Merhaba Hilâl!

Benim adım Muhammed. 10 yaşındayım. Dergiyi kardeşimle beraber okuyorum. İçindeki oyunları ve Nasreddin Hoca'yı çok seviyoruz. Ben aynı zamanda başka Türkçe kitaplar da okuyorum.

Meselâ, Evliya Çelebi hakkında bir kitapçık okumuştum. Evliya Çelebi, bütün Osmanlı İmparatorluğunu gezmiş ve "Seyâhatnâme" diye büyük bir kitap yazmış. İnsan bu kitabı okuyunca birçok Osmanlı şehirlerini gezmiş kadar oluyormuş. Evliya Çelebi, ayrıca şiir de yazmış, bu şiirlerini küçük bir kitapta toplamış. Yani hem tarihçi, hem de şairmiş.

İnşallah bir gün "Seyâhatnâme"yi de okuyacağım...

**Muhammed HATİP
Sofya**

Rıza Kemal:

iNSAN, COK İNANMAK VE DAHA COK ÇALIŞMAKLA BAŞARABILİR



Kısaca kendini tanıtır mısın? Nerde yaşıyorsun? Hangi okula gidiyorsun? Kaçinci sınıfın? İsmim Rıza Kemal, Silistre'nin Zvenemir köyünde yaşıyorum. Paisievo'daki „Hristo Botev“ okulunda eğitim alıyorum, 9. sınıfım.

Okulda en çok sevdiğim dersler hangileridir?

Bütün dersleri seviyorum, ama en çok sevdığım dersler Coğrafya, Bulgarca, Spor ve Tarih.

Boş zamanlarını nasıl değerlendirdiğiniz? Kitap okur musun meselâ? Sevdığın birkaç yazarı paylaşır mısın?

Voleybol ve tenis oynamayı severim, ama en çok yapmayı sevdığım şey fotoğrafçılık. Boş zamanlarında profesyonel kameram elimden düşmüyorum, farklı yarışmalara da katılıyorum. İnternette bilgiler aramayı seviyorum, arkadaşlarla takiliyorum. Çok kitap okuyorum, örneğin Harry Potter. En sevdığım yazarlar J. K. Rowling ve J. R. R. Tolkien.

Yaz tatilinde Kur'an kurslarına ka-

tıldığıni öğrendik. Neler yaptınız geçen yaz, kurstan memnun kaldın mı?

Evet, 2 seneden beri Kur'an kurslarına gidiyorum. Serbilent hocamız bize çok şeyler öğretti - kültür, namaz kılma, dualar ve sureler, ilâhiler ve İslâm hakkında çok bilgiler. Kurstan gerçekten çok memnunum, hocamızdan Allah razı olsun.

Geçen yıl Millî Temel İslâmî Bilgiler Yarışmasında grubunuz birincilik ödülünü kazandı. Biraz bundan bahsedelim. Hazırlanmak zor oldu mu? Büyük ödülü bekliyor muydun, yoksa senin için sürpriz mi oldu?

Evet, bu ödül bizi çok sevindirdi. Hazırlıklarımız iyi geçti. Duaları her gün okuyorduk, nerede yanlışımız varsa, düzeltiyorduk hocamızla beraber. Testler ve dini bilgiler üstünde çok çalıştık. Orada kendimi en iyi hissediyordum ve kendime güveniyordum. Yarışma esnasında aksamları kaldığımız otelde çalışıyorduk ve namazımızı kiliyorduk. Büyük ödülü bekliyorduk.

Arkadaşlarına ve yaşıtlarına bir mesajın var mı? Başarmak için ne yapmalı insan?

Çok inanmak ve daha çok çalışmak ile insan başarabilir. İnandıktan sonra yapılmayacak şey yok.



MÜSLÜMAN VE İLİM

Hazreti Muhammed (s.a.s.) son peygamberimizdir ve örnek alacağımız tek kişidir. Allah, ilmi, doğruluğu, cesareti, terbiyeyi, edebi, ahlâkı öğrenmemiz için Onu insanlığa örnek olarak göndermiştir. Peygamberimiz "sizlere öğretmen olarak gönderildim" buyurmuştur. Rasulullah (s.a.s.) her yönden örnek alınacak şahsiyet ve en güzel insandır. Her Müslüman onu örnek olarak yaşamaya özenmelidir. Hz. Ayşe annemize "Peygamberimizin ahlâkindan biraz anlatsana" diye soru sorulunca "Siz Kur'ân okumaz mısınız?" demiştir. "Onun ahlâkı Kur'ân'dır." diye cevap vermiştir. Her Müslüman Peygamber Efendimizin güzel ahlâkını yaşamaya ve yaşatmaya çalışması gerekmektedir.

Allah ve Rasulü ilme ve öğrenmeye çok değer vermiştir.

İslâm dini, ilk emri olan "Okul!" hitâbiyla, ilme büyük değer verdigini çok net bir şekilde göstermiştir. Müslümanlar da "iştik ve itaat ettik" demişlerdir. Hatta belirli dönemlerde Hristiyanlar ilim adamlarını katlederken Müslümanlar üniversite kuruyorlardı. Meselâ İbn Sina ilim ile ilgili çok büyük bir örnektir. İbn Sina'nın tıbba birçok yenilikler getiren "Kanun" adlı kitabı, İslâm dünyasında olduğu kadar, Avrupa'da da temel kitap olarak kullanılmıştır. Matematik ilminde de Harezmi kayda değer güzel bir örnektir. Sifiri ilk defa kullanan Harezmi'dir. İlk cebir kitabını yazmış ve böylece cebir ilminin temellerini de atmıştır. Kimyada güzel örneklerden biri ise Câbir bin Hayyân'dır. "Doktor olduğu kadar büyük bir kimyager olan Râzi de sülfürik asiti (H_2SO_4) ve saf alkollü elde etmiştir".

Bunları öğrendikçe anlıyoruz ki Müslümanlar çok okuyup öğrenmeli, ilme büyük önem vermelidir. Aynı zamanda kuduğu ile yaşamalıdır.

Meselâ, bir ayette Allah şöyle buyuruyor:

"Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bunu ancak akıl sahibleri düşünüp öğüt alır".

Peygamberimizin bu konudaki bazı hadisleri şunlardır:

"İlim öğreniniz, çünkü Allah için ilim öğrenmek, Allah'tan korkmayı netice verir. İlim çalışmak ibadettir. Müzakeresi, mütalaası tesbihir. İlim araştırma yapmak mecburidir (cihaddır)".

Diger bir hadisinde de "İlimle geçen bir gece, ibadetle geçen bin rekât nafile namaz ile denktir, hayırlıdır..." buyurmuştur. Bu hadisten anlıyoruz ki bir gecelik öğrenip araştırma bin rekât kılınacak nafile namazdan ve yapılacak dua ve zikirden, yani nafile ibadetten daha hayırlıdır. İlim öğrenmekle hem bilgileneceğiz, hem de öğrenciklerimizi uygulama ve başkalarına öğretme imkânı ve fırsatı buluyoruz. İlim öğrencikçe Allah'ı daha iyi tanıyoruz ve kulluk görevimizin tadını alıyoruz.

Rasulullah (s.a.s.) ashabı ile Medine camisine girdiği zaman iki grup sahabeyi görünce bir grup diğerinden üstünür demiştir. "Kitap okuyup namaz kılanlar sadece namaz kılanlardan üstünür" buyurmuştur. Ben "Öğretmen" olarak gönderildim ve kitap okuyup da namaz kılanların yanına giderim diyerek o grubun yanına gitmekle örnek olmuştur.

"İlim Müslümanın yitik malıdır, onu nerede bulursa almalıdır" hadisinden, "nerede bulursa" ifadesinin sahibine kulak vermemiz gerekiyor.

Buna benzer ayetleri ve hadisleri esas alanlar göklere merdiven yükselttiler... Çünkü Rabbimiz iman edin, namaz kılın, oruç tutun vs. ibadetleri yapıp demeden "ikra" yani "oku" demiştir.

Bir Müslüman cahil olmamalıdır! Müslüman bilgili, ahlaklı ve örnek kimse olmalıdır. Gerçek bilgi insanı Allah'a yaklaştırmır. Zaten başka türlü zararlıdır.

"Kimin ilmi artar da hidâyeti artmazsa ancak Allah'tan uzaklığını artmış olur".

Musab SABRÎ
"Nüvvâb" İmam Hatip Lisesi,
9. sınıf öğrencisi



Mevlânâ'dan Hikâye

MELIKE BELKIS'İN HEDİYESİ

Sebe Melikesi Belkis, bir gün kırk katıra altın kerpiçleri yükletti. Kölelerinin önüne kattı. Hazreti Süleyman'a bu som altınları hediye gönderdi.

Adamlar az gittiler, uz gittiler. Sonunda Hazreti Süleyman'ın sarayının olduğu meydana girdiler. Bir de ne görsünler! Ayak bastıkları yer baştan başa altınla döşeli değil mi! Şaşırıp kaldılar.

Hediye getirenler, tam kırk konaklı yolu altın üzerinde yürüdüler. Etrafta toprak yoktu. Görebildikleri her yer altındı. Öyle bir an geldi ki bu adamlar altını topraktan daha değerlilik görmeye başladılar. Kendi kendilerine: "Her yeri altınla kaplamış bir kişiye yine altın getirmek ne tuhaf bir şey! İyisi mi alıp onları geri götürürelim. Böyle değerlilik bir hediye ile Hazreti Süleyman'ın huzuruna çıkmaktan utanırız." dediler.

Hediye taşıyanlar, taşındıkları hediyelerin değerlilik olduğunu anladıklarından beri ayakları geri geri çekiyor, bir



türlü gitmek istemiyorlardı.

Fakat sonra düşündüler ki, altın olsun, toprak olsun onu taşıma-ya mecburdular. Çünkü onlar emir kuludur ve emredileni yaparlar. Kendi kendilerine:

- Bizler emir kullarıyız. Altınları Hazreti Süleyman'a götür de- diler. Biz de götürüyoruz. Süleyman aleyhisselâm, "Bunları geri götürün!" derse, biz de geri götürürüz. Boşuna telâşa kapılıyoruz, dediler. Ve alıp hediyeleri Hazreti Süleyman'ın huzuruna çıktılar.

Süleyman aleyhisselâm hediyeleri görünce güldü:

- Ben size, bana hediye getirin, demedim. Hediyelere lâyik olun dedim. Sizler yer altındaki ve yer üstündeki toprağı pişirip altına çeviren yıldızı, güneşe tayıyorsunuz. Oysa yapmanız gereken o yıldızı yaratın Allah'a yönelmek, ona inanmaktır, buyurdu.



Eğlencelik

İKİ RESİM ARASINDAKİ
“10 FARKI” BULABİLİR MİSİNİZ?



NASREDDİN HOCA

AHMET ÇAKIL





Кръстословица на милостта

1						
2						
3						
4						
5						
6						

1. Сура от Свещения Коран.
2. Името на дойката на Мухаммед (с.а.с.).
3. Пещерата, където са низпослани първите айети от Свещения Коран.
4. Градът, в който се намира гробът на Пратеника (с.а.с.).
5. Една от съпругите на Мухамед (с.а.с.).
6. Последната сура от Свещения Коран.

НАСРЕДДИН ХОДЖА

АХМЕД ЧАКЪЛ



Оцвети картинаката

ЧЕСТИТ
РАМАЗАН БАЙРАМ!





им ги теглеха назад. Не искаха да продължат напред.

Но после си помислиха, че злато или пръст, каквото и да бе, те бяха длъжни да го занесат. Защото изпълняват заповеди и правят това, което им се нареди. Казаха си:

- Ние изпълняваме заповеди. Казаха да носим златото на Хз. Сюлейман. И ние го носим. Ако каже Сюлейман: „Върнете го обратно!“, ще го върнем. Напразно се тревожим.

Взеха даровете и се появиха пред Хазрети Сюлейман.

Той се засмя, след като видя подаръка на кралицата:

- Аз не съм ви казвал да ми носите дарове. А казах да бъдете достойни за даровете. Вие се кланяте пред слънцето, което изпича почвата под и над земята и я превръща в злато. Но всъщност това, което трябва да направите, е да се обърнете към Създателя на тази звезда Аллах и да му повярвате.



Разказ от Руми

ДАРОВЕТЕ НА КРАЛИЦАТА

Кралицата на Себе Белкъс веднъж натоварила 40 мулета със злато. И го изпратила като дар на Хазрети Сюлейман.

След дълго пътуване мъжете дароносци пристигнаха в двореца на Хазрети Сюлейман. Но какво да видят! Навсякъде около тях е покрито със злато.

Мъжете извървяха разстоянието до двореца, стъпвайки върху злато. Наоколо не се виждаше почва. Злато беше всичко, докъдето им стигаше погледът. Дойде такъв момент, че тези мъже започнаха да гледат на златото като на по-безценно от почвата.

Говореха помежду си: „Колко е странно да носим злато на някого, при когото всичко е покрито със злато. Най-добре ще е да върнем златото обратно. Ще бъде срамно да се появим пред Хазрети Сюлейман с такива нищожни дарове...“.

От момента, в който разбраха, че даровете, които носят, са нищожни, станаха неуверени и сякаш краката

Риза Кемал:

„СЛЕД КАТО СИ ПОВЯРВАЛ, НЯМА НЕВЪЗМОЖНИ НЕЩА“



Може ли да се представиш накратко? Къде живееш? Къде учиш? Кой клас си?

Казвам се Риза Кемал. Живея в с. Звенимир, обл. Силистра. Уча в училище „Христо Ботев“ в с. Паисиево, 9. клас съм.

Кои предмети са ти най-любими в училище?

Обичам всички предмети, но най-любими са ми география, български език, история и физическо възпитание и спорт.

Как прекарваш свободното си време? Четеш ли книги например? Може ли да споменеш най-кои от любимите си автори?

Играя тенис или волейбол, но това, което обичам най-много, е фотографията. През свободното си време постоянно съм с професионалния си фотоапарат. Участвам и в различни състезания. Обичам да търся информация в интернет, прекарвам време с приятелите си. Чета много книги. Например поредицата „Хари Потър“. Любимите ми автори са Дж. К. Роулинг и Дж. Р. Р. Толкин.

Знаем, че си ходил на летните Коран-курсове миналата година. Какво правихте миналото лято, остана ли доволен от курса?

Да, от две години посещавам летните Коран-курсове. Преподавателят ни научи на много неща - на култура, как да кланяме намаз, на дуи и сури от Корана, на религиозни песни (иляхи) и познания за исляма. Наистина останах много доволен от курса, Аллах да е доволен от ходжата ни.

Миналата година спечелихте първа награда от националното състезание по религиозни познания. Да поговорим малко и за това. Беше ли трудна подготовката? Очакващо ли голямата награда, или беше изненада за теб?

Да, тази награда ни зарадва много. Подготовката ни мина добре. Всеки ден четяхме дуите, където имахме грешки, се поправяхме благодарение на ходжата ни. Решавахме много тестове и преговаряхме темите по религия. Там се чувствах най-добре и бях уверен. Вечерта в хотела кланяхме намаз и учехме. Очаквахме голямата награда.

Имаш ли да кажеш нещо на приятелите и връстниците си? Какво трябва да прави човек, за да успее?

С много работа и много вяра човек може да успее. След като си повярвал, няма невъзможни неща.



ЗАБАВНАТА НАУКА



Здравей, Хилял,

Казвам се Мехмед Юмеров. Живея в София.

Искам да ти разкажа за една книга, която чета в момента. Казва се „Лесна, кратка, забавна наука“. Много е интересна. В нея се разказва за живота на учените и техните открития и творби. Научих много интересни неща за Леонардо да Винчи, Блез Паскал, Харезми, Ибн Сина, Фараби и много други учени.

Отбелязах си някои цитати от книгата. Например научих, че Ибн Сина е обяснил: „Невежество е, когато се доверяваш на нещо казано, без да проучиш казаното“.

И още: „Учените на Земята са като звездите на небето“ е казал Хазрети Мухамед.

„Нима са равни онези, които знаят, и онези, които не знаят?“ е казано в Свещения Коран.

„Науката ще ни отведе към доброто“ - Платон.

„Най-добрата инвестиция е инвестициията в наука“ - Бенджамин Франклин.

„Целта на живота не са знанията, а делата“ - Томас Хъксли.

Мехмед Юмеров, 7 клас, София



Пътникът и Истината

Един човек, като пътувал през едно пусто място, срецнал жена, която била сама и гледала унило. Заговорил я:

- Коя си?

А тя отвърнала:

- Истината.

- А по каква причина си оставила града, та си дошла да живееш в тази пустош?

- Защото в старо време лъжата се срещаше у малко хора. А сега тя живее у всички хора, стига само да искаш да чуеш или да кажеш нещо.

Това говори, че животът на хората е най-лош и отвратителен, когато лъжата се предпочита пред истината.

Дали е истина това, което виждаме? Дали постъпките и действията на хората около нас са искрени? Отговорът е вътре в нас.

Много често попадаме в ситуации, които изискват да се излъже. А правилно ли е? Защо да не изберем горчивата истината?

Прочетох баснята на Езоп „Пътникът и Истината“. Тя ми допадна много, защото в нея се крие поука. Лесно можеш да схванеш смисъла на баснята. Истината е представена като унила жена, която стои сама. Един пътник я среща и я питат коя е. Тя отвръща, че е истината и е дошла да живее в пустошта. Защото

преди лъжата се е срещала рядко, а сега се крие във всички хора, стига да искаш да чуеш нещо. Обяснила, че животът е отвратителен и лош, когато лъжата е предпочита пред истината.

Честността е чиста, светла и благородна. Който я избира, е чист и благороден. Този, който казва истината, общува по-лесно.

Лъжата е нечиста мисъл и лошо дело. Но въпреки това тя е предпочита. Дори да изпиташ наслада след лъжата, която си произнесъл, съвестта се натоварва. Според мен човек трябва да мисли и за другото, което идва след смъртта. Нужна ли е лъжата, когато тя ще бъде разкрита там, горе? В отвъдния свят кой каквото е сторил, там ще получи заслуженото.

Истината трябва да бъде от същността ни. Да бъде нашата утеша и спасението ни в съдния ден. Докато истината е жива, мирът и любовта ще бъдат вечни.

Айшенур Кемал Салим,
9. клас
ДУ „Нювваб“, гр. Шумен



Честит Рамазан Байрам, приятели!

Готови ли сме за щастлив празник след дългия и весел рамазан? Едно от любимите ми неща по време на байрама са посещенията при роднини, сладките приказки, щастливи игри. И разбира се, много бонбони! Много бонбони!

Между другото, дойде месец юни, приятели. Пред нас е една дълга ваканция. Дълго лято. Какво мислите да правите през лятото?

Този месец си имаме гост – един от учениците на Сербилент ходжа, Риза Кемал. Миналата година на националното състезание по религиозни познания заедно с приятелите си Едис Сюлейман и Умут Халим са спечелили първа награда. Успях да се свържа с тях и взех интервюта за списанието. Получи се много хубав разговор. Интервютата с Едис и Умут ще публикуваме в следващия брой.

Скъпи приятели, започнах да получавам писма от вас. Това много ме радва.

Салиха, Мухаммед, Мерайем, Айшенур, Мусаб, Берна... Специални благодарности към всеки от вас! Не забравяйте, очаквам и други писма и есета.

Този месец получих три писма от Духовно училище „Нювваб“ от гр. Шумен. Материалите и коментарите ви са много добри! Ще очаквам от вас постоянство, нали? Обаче, приятели от духовните училища в Русе и Момчилград, пишете и вие. Разкажете ми за любимите си автори, книги, споделете вашите коментари... Чакам с нетърпение!

С обич,
ХИЛЯЛ



Брой
6
2017

Детско приложение на сп. "МЮСЮЛМАНИ"